

## **Overpeinzing bij de Blote Plons**

Wie heeft toch ooit verzonnen dat we badkleding moeten aantrekken als we willen zwemmen? Wat is er natuurlijker dan: kleren uit, in het water springen, zwemmen en de natte huid daarna drogen met een handdoek of kledingstuk of nog beter: je laten drogen door de wind en zon? Veel gemakkelijker toch dan al het gedoe met - soms duur - badgoed en na afloop met zo'n onhandige natte prop textiel blijven zitten?!

Van het naturisme kende ik de gastvrije sfeer al, weinig lawaai en rommel met respect voor elkaar en de natuur. Zou die bij naakt zwemmen in een openbaar zwembad ook heersen? Ik werd niet teleurgesteld: ook bij de Blote Plons in Deventer voel ik me welkom en is er diezelfde prettige, open sfeer. In de Scheg kan ik dan ook nog meedoen met wateryoga en de sauna bezoeken. Gratis thee en koffie staan gereed voor de inwendige mens, tegen betaling ook een vers belegd broodje.

Wat een mooi initiatief van Gerrit Kuijt: 's winters iedere laatste zaterdag van de maand naakt zwemmen in de Scheg van 19u. - 21u., een goed en warm begin van het weekend!

Marianne S.- v.H.